

Chaim van Luit



ONDERGRONDS VERBONDEN

ONZICHTBAK

Chaim van Luit



Chaim van Luit. Grootstaat. Muur. Galerie ONZICHTBAK.

Het gaat snel voor de Nederlandse kunstenaar Chaim van Luit (1985, Heeren, Nieuwpoort) afgeschieden kocht het Bonnefantenmuseum in 2011 al werk van hem aan. Er volgden diverse tentoonstellingen en een nominatie voor de Volkskrant Beeldende Kunsten Prijs (2013). Sam Steverlynck sprak de kunstenaar in zijn Brusselse studio. En ook dat het Nederlandse kunstenaarsinitiatief Greylight Projects gevuld is.

Door Sam Steverlynck

Sam Steverlynck: Waarom heb je voor Brussel gekozen en niet voor bijvoorbeeld Berlijn zoals veel kunstenaars momenteel doen?

Chaim van Luit: 'Ik kom al sinds 2006 vaak in Brussel en heb wel een link met de stad. Ik heb heel lang een studio in het gebouwen dat nu deel uitmaakt van het conservatorium. Je hebt daar goede gebouwen en legelijk de Europese wijk, die wat afwijd over komt. Brussel heeft iets van een dorp. Daar vind ik wel aangename mensen en dat maakt het voor mij ik heb Brussel eigenlijk leren kennen door de graffitiwereld. Ik ben al vijf jaar fanatiek met graffiti, heel erg fanatiek. Ik ben gevallen drie jaar geleden op een graffiti-expo. Je neemt wat je ziet maar niet meer omhoog ontstaat de behoefte ook anders actief te zijn. Zo heb ik de stad grondig leren kennen. Brussel heeft een kind maar erg gevallen. Het is een heel leuke stad. Niet te bewogen, half ondergronds met heel wat verbindingen en soms zelfs ongewone stukken.'

Doe je nog aan graffiti nu je kunst maakt?

'Het is best achterhaald. Al heb ik er ook heel veel met graffiti aan, en daarnaast de graffiti-wereld. Die staar meer los, op zichzelf. Toen ik afstudeerde in 2011, kreeg ik het druk met het maken van een portfolio. Daar was ik heel hard geweekt. Zo in 2011 en 2012. Zo is dat alsoch die ik met de helaas maximaal natuurlijk een tekort van onzichtbaarheid. Het is eigenlijk ook een vorm van angst. Want ik ben bang dat iemand mij ook in mijn werk kan zien. Ik speel nu een performative rol zonder dat ikzelf de hoofdpersonen ben. Het beeld, de vorm of het concept moet altijd voorop.'

Je drukt je uit in heel veel media maar noemt jezelf in de eerste plaats schrijver. Waarom?

'Ik heb altijd geschreven op de achtergrond. Ik ben misschien geen schrijver in de klassieke zin van het woord. Maar elementen van het schrijven of de schrijver zijn komen voor in de laatste jaren. Vooral in de laatste twee jaar heb ik bijvoorbeeld kleine letters tegen een muur opgetikt. Die achtergrond van sommige van die letters heb ik best bewerkt. Daarbij gebruikte ik verschillende kleuren. De letters waren levert een droom op. Het werk ging sterk over waarneming, over tekens aanzien en het een semantische beeldtaal. Ik kom altijd uit bij dromen, dromen, verhalen of dromen.'

Wil je dan opruimen de cirkel uitvinden?

'De cirkel is de basis van alles. Ik kom toch altijd bij geometrische vormen uit. Het zijn de bouwstenen van alles om ons heen. Ik kan ook een ster compositie mee maken. Zo ontstaan zestellen nieuwe beelden die ik leuk zijn. Als techniek heb ik meer interesse voor de knutselen dan de zielig geschilderde schilderijen. Zo volgde ik een goede verslind van de oorspronkelijke krullen die niet veel van opleukers gemaakt werden.'

'Juist! Bij tegelbeschavingen zou ik een voorbeeld daarvan oproepen: op graffiti is meer menselijker. Op de muren van metrostations hangt tegels. Als die niet gratis worden beklaat, gaan men die achteraf schoonmaken. Maar in de voegen tussen de tegels blijft een beetje regenwater staan en dat wordt gereinigd tot nieuw werk. Is heb er onder andere reconstructies van gemaakte op panelen in mijn studio in PAKT. Daar ik ook velen van mensen in de stad is, is het ook in de straten in ruimtes waar je normaal niet mag of kan komen. En ik heb een nieuw video gemaakt over de muziek in de metro in Brussel. Die somt bijvoorbeeld de stations van de metro en alle stations desserteert met een plek op hetzelfde moment. Dat vind ik best ang. Zo kan je de gemeentebestraat van mensen manipuleren. Ik ga die uitvoeren in de komende maanden en jaren. Het is het alternatieve uitzicht van de Brusselse metro. Het is best een gekkie plek, waar non-stop mensen zijn. Mijn tentoonstelling in PAKT was een soort alternatieve bestrooiing. We gaan ook basisschoolmeesters zoeken in de metro. Het wordt een echte writing met gedempt licht waar de ramen worden afgelopen. Met het resultaat word je in de trein aan de voorste bank gezet voor een paar jaar geleiden. Dit is spannender. En ligt eigenlijk dichter bij mij.'

Sam Steverlynck woont in Brussel. Hij is freelance kunstcriticus.

Chaim van Luit
PAKT, Amsterdam
13-12-2014 t/m 16-01-2015